

### ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο Σωτήρ ημών»

του Σωτηρίου Δ. Μασταγκά

Χαρμόσυνο και συνταρακτικό, βραχύλογο μα τόσο γλυκόηχο καιτερπνό το μήνυμα της σωτηρίας για το ανθρώπινο γένος. «Ευφραίνεσθεδίκαιοι, ουρανοί αγαλλιάσθε, σκιρτήσατε τα όρη, Χριστού γεννηθέντος».

Οικαρδιές γέμισαν με τη θεία παρουσία, τα όνειρα και οι προσδοκίες έγινανπραγματικότητα, τα μάτια της ψυχής άνοιξαν στο φως μιας νέας ζωής, τασύμπαντα «χαράς πληρούνται». Η κατά σάρκα γέννηση του Κυρίου είναι το υπέρ έννοια μυστήριο τηςθείας οικονομίας, είναι ο πυρήνας και το κέντρο του Χριστιανισμού. Απροσμέτρητης αγάπης θαύμα η σάρκωση του Χριστού, ηενανθρώπισή του. Πήρε μορφή ανθρώπου και κατοίκησε στη γη, για να μαςπολιτογραφήσει στη βασιλεία του. Κατέβηκε να δώσει ο ίδιος το μεγάλοπαράδειγμα της αγάπης, της αδελφοσύνης, να εξισωθεί με τα πλάσματά του. Η Γέννηση έρχεται και ξαναέρχεται, για να μας θυμίζει το πραγματικόνόημα της ζωής. Όμως, οι άνθρωποι επιμένουν να προσπερνούν αδιάφοροι, να αγνοούν το μήνυμα, να μη βλέπουν. Ο κόσμος εξακολουθεί να πορεύεταιμε λιγότερη ανθρωπιά και έγνοια για τον διπλανό, με ελάχιστη έως ανύπαρκτηκατανόηση για τα προβλήματα των άλλων. Χριστούγεννα 2015. Τόσοι αιώνες από τη νύχτα στη Βηθλεέμ καικανένας δεν είναι τόσο ζωντανός, όσο ο Χριστός. Όσοι τον αποδέχονται μεταπείνωση και τον πιστεύουν, πλημμυρίζουν με χάρη μυστική και φως. Όσοι παραμένουν στην αμφισβήτηση και στον σκεπτικισμό, παραμένει και ο Χριστός αίνιγμα και γρίφος. Μονάχα καρδιές αφοσιωμένες, χωρίςυπολογισμούς και επιφυλάξεις, μπορούν να τον κατανοήσουν και να νιώσουντην αγάπη του. «Μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ών κατ' ουσίαν, πολυεύσπλαχνε Κύριε». Με τη Γέννηση συμφιλιώθηκε η γη με τον ουρανό, δροσίστηκε η έρημη και διψασμένη ανθρωπότητα, άνθισε η αγάπη σαν έναμαγευτικό λουλούδι, η ελπίδα ζέστανε τις καρδιές και ο άνθρωπος ξαναγεννήθηκε. Τόσοι αιώνες και «το υπέρ παν όνομα», το όνομα του Χριστού, παραμένει τόσο γοητευτικό και υπεραγαπημένο. Είναι «το Α και το Ω, ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος»