

ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ. ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Σωτηρίου Δ. Μασταγκά με τίτλο «ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ»

Τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ φιλοδοξούν να καλύψουν το κενό που υπάρχει στην ιστοριογραφία της κωμόπολης και να αποτελέσουν τον θεματοφύλακα της ιστορικής γνώσης, του πολιτισμού και των παραδόσεων του τόπου. Σκοπός είναι η περισυλλογή και η διάσωση, η έρευνα και η μελέτη, η διάδοση και η προβολή των εθίμων και όλων των πολιτισμικών και κοινωνικών γνωρισμάτων του Λιτοχώρου.

Ο τίτλος «ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ» του παρόντος δέκατου τετάρτου τόμου είναι δηλωτικός: Αφήγηση του Λιτοχώρου και της ιστορίας, μέσα από το Λιτόχωρο, ψαύοντας το παρόν και αναδιφώντας το παρελθόν. Ο τόμος είναι πρωτίστως ένας οδηγός ιστορικής μνήμης, όμως δεν σταματά σ' αυτό, αφού εμβαθύνει και στην αλλοτινή καθημερινότητα, στην ουσία του παρελθόντος.

Από τις 223 σελίδες με τα 30 θέματα επιλέγουμε 4 τίτλους:

α. Μια σύνοψη της γνώσης μέσα από εγκυκλοπαιδείες, λεξικά και βιβλία γεωγραφίας.

β. Το επαγγελματικό τοπίο στις δεκαετίες 1920 και 1930.

γ. Φιλμ μιας άλλης εποχής. Ο κινηματογράφος στο Λιτόχωρο.

δ. Πρώτο βραβείο διαγωνισμού δημοσιογραφίας: Λιτόχωρο 1980.

Για τον Σωτήριο Δ. Μασταγκά η τοπική ιστορία είναι μια μικροϊστορία που επιχειρεί να κατανοήσει γεγονότα, πράγματα και καταστάσεις. Το βιβλίο απευθύνεται στους φιλομαθείς.



Χρονικά Λιτοχώρου τόμος 14ος του Μασταγκά Σωτήρη

Συντάχθηκε από τον/την μουσειο

