

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΣΤΗΝ ΠΑΝΣΕΠΤΗ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

«Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά»

του Σωτηρίου Δ. Μασταγκά

Ξέχωρη θέση ανάμεσα στους αγίους έχει η Παναγία μας, η μητέρα του Χριστού και μητέρα όλων των πιστών. Είναι το πρόσωπο που υμνείται περισσότερο από κάθε άλλο πρόσωπο στον κόσμο. Στ' αλήθεια, ποιος ποτέ μπορεί να ξεριζώσει απ' την ελληνική καρδιά την αγάπη προς την Υπεραγία Θεοτόκο;

Αιώνιο πρόσωπο αρετής, υπακοής και ταπείνωσης στο πρόσωπο του Θεού. Είναι η παρηγοριά και η καταφυγή μας, μεταφέρει τις προσευχές και πρεσβεύει αδιάκοπα στον Υιό της για τον καθένα.

«Πολύ ισχύει δέησις δικαίου ενεργουμένη». Ως Υπεραγία και Παναγία που είναι, η δέηση και η πρεσβεία της προς τον Κύριο έχει μεγάλη δύναμη.

Δεκαπενταύγουστος και πάλι στους ιερούς ναούς ψάλλονται εγκώμια και παρακλήσεις προς τιμήν της Θεοτόκου, της μεσίτριάς μας προς τον Θεό. Η εορτή της ένδοξης Κοιμήσεώς της στα μέσα του Αυγούστου είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Ενώ εορτάζουμε την Κοίμησή της, νοιώθουμε σαν να έχουμε Ανάσταση και Πάσχα.

« --- τον Χριστόν κηήσασα, Θεομακάριστε». Απ' όλα τα μήκη και πλάτη της γης αναπέμπονται ύμνοι προς αυτήν, ύμνοι ευχαριστήριοι και ικετήριοι για την έμπρακτη βοήθειά της. Τους ψάλλουμε τον Δεκαπενταύγουστο και ευφραίνεται η καρδιά μας, απαλύνονται οι πόνοι μας, φωτίζεται ο νους μας. Συγκαταλέγεται κι αυτή στη θριαμβεύουσα Εκκλησία του ουρανού, η οποία σχετίζεται με τη στρατευομένη Εκκλησία της γης, μ' όλους εμάς τους πιστούς που αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα της αρετής.

Ευτυχείς όσοι νιώθουμε τη σκέπη της Παναγίας στη ζωή μας «προς το συμφέρον της αιτήσεως». Όσοι δεν λυγίζουμε σε δυσκολίες και δοκιμασίες, διότι μας υποβαστάζει εκείνη με την ακαταίσχυντη προστασία της. Όσοι δεν μολύνουμε τους εαυτούς μας με τους μολυσμούς του κόσμου, διότι τη σεβόμαστε που είναι δίπλα μας. Έτσι μόνο θα αξιωθούμε να ζούμε και αιώνια ευτυχισμένοι μαζί της στην ένδοξη Βασιλεία του Χριστού. Γένοιτο!

