

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ

«Χαίρε του Ολύμπου αστήρ τηλαυγέστατος»

του Σωτηρίου Δ. Μασταγκά

Η εορτή του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω δεν αποτελεί κοσμικό γεγονός και δεν είναι πρόπον να περνάει ως τυπική υποχρέωση με μια τυπική παρουσία. Δεν είναι παράδοση που την κρατάμε, επειδή έτσι την βρήκαμε. Η εορτή αυτή μας δίνει την αφορμή να γίνουμε μιμητές του Αγίου, με τις δικές μας δυνάμεις. Το πρότυπο του βίου και το υπόδειγμα συμπεριφοράς του αποτελούν φωτεινό οδηγό και ζωντανό παράδειγμα για μίμηση στη σημερινή εποχή της απόγνωσης και της έλλειψης προτύπων.

«Των μοναστών την καλλονήν Διονύσιον, νυν συνελθόντες οι πιστοί ευφημήσωμεν».

Τιμούμε και ευλαβούμεθα τον Άγιο Διονύσιο τον εν Ολύμπω διότι αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη της αλήθειας των λόγων του Χριστού και της διαβεβαίωσης ότι το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο. Η ζωή, η δράση και η προσωπικότητά του αποτελούν πρόκληση και αφύπνιση για την Ορθόδοξη συνείδησή μας, προτρέποντάς μας να γίνουμε κι εμείς φίλοι με τον Χριστό, αναζητώντας έναν λιγότερο υλιστικό τρόπο ζωής. Ο βίος του εμπνέει, το παράδειμά του καθοδηγεί και το φρόνημά του στηρίζει τους Χριστιανούς στον πνευματικό αγώνα.

Τύπος και υπογραμμός της ηθικής τελειότητας, θαυμάσιος αναχωρητής, φίλος της ασκήσεως, υπόδειγμα ταπεινώσεως και πραότητας, ευλαβής με αγγελικό σχήμα. Αυτός είναι ο Άγιος Διονύσιος. Ασκήθηκε με επιτυχία στη ζωγραφική και την καλλιγραφία, αναφέρεται και ως συγγραφέας, έγραψε και παρέδωσε στους μοναχούς τύπους, τάξεις και κανόνες μοναχισμού. Τα λόγια και οι πράξεις του είναι κήρυγμα παιδευτικής αφύπνισης, ελληνικότητας και εθνικής διεγερσης. Θερμός θιασώτης του μοναχισμού, ίδρυσε δύο μονές (στον Όλυμπο και στο Πήλιο) και ανακαίνισε άλλες δύο (στο Άγιο Όρος και στη Βέροια). Πρόκειται για ασκητική μορφή μεγάλων διαστάσεων.

«Χαίροις Περίας ο αργός, και μεσίτης μέγας, Διονύσιε προς Θεόν». Η δυνατή του πίστη, η αφοσίωση προς τον Χριστό, η αγαθή του προαίρεση και η σύνεση, όλα ταυτισμένα με το ασκητικό αίσθημα, έχουν καταστήσει τον Άγιο Διονύσιο ως τον πιο αγαπητό άγιο του Ολύμπου, της Περίας, ακόμη και της Θεσσαλίας και Μακεδονίας.

23 Ιανουαρίου. Στη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, ευχόμαστε η χάρις και η ευλογία του Θεού να μας φωτίζει να ξεπερνούμε τη φιλαυτία, την πλεονεξία και τον ανθρωποκεντρισμό μας. Μα πάνω απ' όλα να μάθουμε να αγαπάμε αληθινά τόσο τον Χριστό, όσο και τον πλησίον μας.

Χαίρε του Ολύμπου αστήρ τηλαυγέστατος

Συντάχθηκε απο τον/την μουσειο

