

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013. ΟΥΡΑΝΙΟ ΑΓΓΕΛΜΑ

«Ακατάληπτε Κύριε. Δόξα σοι»

του Σωτηρίου Δ. Μασταγκά

Εκείνη, την άγια νύκτα της ενανθρώπισης του Χριστού, ξαναγεννήθηκε η γη και όλος ο κόσμος έλαμψε από χαρά μπροστά στη θεία παρουσία. Ο Δημιουργός ήρθε να συγκατοικήσει με τους ανθρώπους και να επιτελέσει σωτήριο έργο για τον αμαρτωλό άνθρωπο. Οι ουρανοί ανοίχθηκαν και ολόκληρη η γη σείστηκε από τις υμνωδίες των αγγέλων.

«Ευφραίνεσθε δίκαιοι, ουρανοί αγαλλιάσθε, Χριστού γεννηθέντος». Γεννήθηκε ο Χριστός, η ελπίδα του κόσμου. Ο κόσμος όλος γέμισε από ουράνια χαρά και ευδοκία, η γη όλη λούστηκε με το φως της δικαιοσύνης και της ευσπλαχνίας του Θεού και οι καρδιές των ανθρώπων γέμισαν από ευτυχία. Ο Χριστός ανέλαβε να πάρει πάνω του τους πόνους, τα πάθη, τις δυστυχίες, τις πίκρες, όλες τις αμαρτίες και τις ανομίες και να δώσει τη δική του ειρήνη και αιώνια ζωή, το φως το δικό του, σ' αυτούς που θα τον ζητήσουν, θα τον αγαπήσουν και τον εμπιστευθούν.

Η γέννηση του Σωτήρος σημαίνει την αρχή ενός καινούργιου κόσμου και μιας νέας ζωής. Ο Χριστός ήρθε να κάνει τις καρδιές μας ειρηνικές, ελπιδοφόρες, φωτεινές, να τις γεμίσει καλοσύνη, επιείκεια, συγγνώμη και μεγαλείο. Να γιατί το Άστρο της Βηθλεέμ είναι ελπίδα ζωής και ειρήνης, είναι λύτρωση και μια απολύτρωση για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Χριστούγεννα 2013. Το μοναδικό στην ιστορία και υπερκόσμιο γεγονός, αυτό το υπερφυές και εξάισιο, καλούμαστε να πλησιάσουμε και να το ζήσουμε μέσα στο εορταστικό πνεύμα και κλίμα της Εκκλησίας μας. Η γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού στη Φάτνη της Βηθλεέμ είναι ελπίδα κραταιά, είναι μυστική και ανέκφραστη χαρά, χαρά ανείπωτη η οποία πηγάζει από την κοινωνία και ένωσή μας με τον γεννηθέντα Χριστό. Παγιδευμένοι σε αδιέξοδα, μέσα σε αβεβαιότητα και ανασφάλεια, ταραγμένοι από φοβικά σύνδρομα, δεν μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένα και αληθινά Χριστούγεννα.

Καθώς οι βαβέλεις μέρες της παγκοσμιοποίησης και της αλλοτρίωσης της κοινωνίας επιταχύνουν την ισοπέδωση των αξιών της ζωής των ανθρώπων, μόνον ο Σωτήρας και Λυτρωτής Κύριος μάς εγγυάται το σωτήριο και ελπιδοφόρο μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης. Η βεβαιότητα ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη, ότι είναι μαζί μας, είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων. Αυτό προαναγγέλλει η Εκκλησία και μας καλεί να προσκυνήσουμε τον Χριστό με διάθεση και με πίστη να τον ακολουθούμε στη ζωή μας.

Ας ευχηθούμε «Ειρηνικά Χριστούγεννα», μαζί με τον Χριστό.

